

Een wereld waarin we kijken naar anderen. 22-05-03

Zodra je naar buiten kijkt of naar buiten gaat begint het "Het kijken naar andere mensen ". Hoe iemand loopt, hoe men gekleed gaat. Bijzondere manieren van lopen of kijken. Iemands haardracht, alles word tot in de puntjes geobserveerd. Waar komt deze nieuwsgierigheid toch vandaan.? Ikzelf merk ook dat het kijken naar andere mensen een aantrekkingskracht heeft. Wat zal er toch omgaan in iemands hoofd die kijkt naar een ander..? Goh... lijkt wel erg op mijn Vader of Moeder..Moet ik toch maar weer eens een belletje geven. Nou die ziet er ook niet uit dat hij of zij zo over straat durft.. mij niet gezien. Die bril.. kijk dan is toch geen gezicht. Ook zijn er mensen die observeren om iemand iets aan te willen doen... beroven bijvoorbeeld. Zou ik ooit met zo'n blik bekeken zijn ..? Tot nu toe weet ik dat gelukkig niet vanuit de praktijk. Een wonderlijke wereld.. de wereld van het bekijken en observeren. Het is vooral zomers een item.. op het terras lekker mensen kijken. Onder het genot van een drankje of hapje doen we ons tegoed aan het kijken naar andere mensen. Als we het leven als een menu zouden zien dan is het kijken naar mensen wel het hoofdgerecht. We zijn zelfs bereid om ervoor te betalen alleen maar om te kijken naar een ander mens. Dat brengt me weer op een ander punt... er zijn dus ook mensen die het weer leuk vinden dat er naar ze gekeken word. Waar komt dit Heen en weer bekijk toch vandaan.. ? kijken en bekeken worden.. hmm. Misschien is het een houvast dat een ieder zich zodoende een gevoelsmatige plaats toe-eigent om zichzelf te kunnen vergelijken met andere mensen en daardoor wellicht de gedachte krijgt .. ach ik ben veel mooier of dat kan ik beter, maar goed het werkt voor een groot gedeelte van de mensen ook weer tegen zich. Er zijn er genoeg die juist door die bewuste afspiegeling een minderwaardig gevoel ontwikkelen. Gecompliceerd..? Welnee, hoe kom je daar nu bij. Misschien ben jij degene die dit leest wel iemand die dat minderwaardig gevoel bij een ander voedt. Of ben je juist iemand die zich beter gaat voelen bij het zien van mensen die in jouw ogen minderwaardiger zijn dan jezelf. We zijn allemaal wel schuldig aan beiden..O..je denkt van niet..! Stel je spreekt iemand en je begint over b.v. jullie leeftijd en blijkt dat je 1 of 2 jaar scheelt..het eerste wat begint te werken..nou die ziet er toch ouder uit..mag wel eens een strijkbout gebruiken. Het zijn van die kleine gedachte gangetjes die een ieder krijg bij het kijken naar een ander mens. Het lijkt wel of de hele wereld draait om het kijken en bekeken worden en daarop maken we weer bepaalde beslissingen. Een educatief wereldje toch..? Kijken naar elkaars kleding, observeren hoe iemand door het leven gaat en bedenken of wij dat ook zo zouden willen of niet. Zijn we daar nu de hele dag mee bezig..? Hoe een ander er uitziet..? Hoe een ander iets doet..? Waarom iemand iets niet doet..? Daardoor vormen wij allen een verwachting of houding van een ander. Als iemand iets moet doen wat jij al kunt of ooit gedaan hebt.. dan ga je kijken hoe die gene het zal doen en direct begint het kijken te resulteren in vergelijken. Zijn wij mensen echt zo competitief.?! Ja, ik denk het wel, als dit niet het geval zou zijn dan is er volgens mij ook geen vooruitgang. Dus... ?! kijken en bekeken worden is nodig om te overleven...hmm.. of is dit nu weer erg drastisch gesteld.?

U mag meedenken want uw mening telt en anders denk ik er toch van wat ik er van vind.